

Onder voorbehoud van wijzigingen verbonden aan Covid-19.

Tijdens de schoolvakantie's (krokus-, paas-, zomer-, herfst- en kerstvakantie) + 1st zondag van de maand:

“De School van Eertijds voor iedereen”

Beleef een lesuur zoals in de tijd: deel een unieke ervaring in familie verband of onder vrienden! Trek je short aan en ontdek de objecten die de klas sieren: het zwarte bord, houten banken, lei en griffel,... **Gegarandeerd plezier voor heel de familie!**

Franstalige animaties tijdens de week om 11u, 14u, + 16u in het weekend.



Weekend van 15 en 16 mei 2021: “Feest van de School van Eertijds”



Ter gelegenheid van het “marmaille&co” -weekend, van 10u tot 18u. Neem deel aan een franstalige “animatie in de School van Eertijds” en volg onze atelier of andere verrassingen.

Wandeling door het dorp Treignes in het thema “Natuurlijk Wallonië”, en ontdek het erfgoed tussen de Calestiene en de Ardennen.

Fototentoonstelling “Viroin, levensader” van Michel Cordier.



01/07 – 31/08 : “Natuurlijk Wallonië activiteit”

Animatie in de School van Eertijds: 11u, 14u en 16u.

Wandeling in het dorp Treignes.



Courant Juillet : “Le long du Viroin à toute vapeur”

Zomeranimatie georganiseerd door Treignes, dorp vol musea, en de Stoomtrein der 3 valleien.



25/09 – 26/09 : “Feest van Toine”

(In samenwerking met het feest-comité van Treignes)

33ste hulde aan Toine Culot. Grote rommelmarkt en beurs van oude boeken van Arthur Masson en regionale schrijvers.

Animatie in de School van Eertijds: 11u, 14u en 16u.

Muzikale animatie tijdens het weekend.

Ontbijt, feestmenu en streekproducten.

31/10 : “Trignolles, spookdorp” (org. Treignes, dorp vol musea)



Vergezel ons in Treignes met zijn angstaanjagende duistere krachten tot 18u! Angst en rillingen van plezier! Nieuw thema ieder jaar! Cafeteria “chez Toine”: kleine restauratie en streekproducten.



Permanente activiteit: Spektakel-Parcours “Trignolles”

Eveneens kan je ons **Spektakel-Parcours** ontdekken, een indoor geluid- en lichtspel. Beleef aan de hand van 11 scènes de evolutie van het landelijk Ardens leven in de jaren '30 tot de jaren '60, **doorheen de verhalen van Arthur Masson**, de waalse Ernest Claes.

Start vanaf 10u en laatste bezoek min. 1 uur voor sluitingstijd.